



- Moderne Herberg voor Oude Kerk - pagina 2
- 'Als ik mijn medemens voorbijloop ...' - pagina 5
- Kerst in Zoetermeer - pagina 1, 4-5, 6



Kerk in Zoetermeer

3e jaargang | nummer 10 | december 2019

Boodschappers van God

Lief, wit, zilver, blinkend, doorzichtig, met of zonder vleugels: in deze donkere dagen komen ze weer van alle kanten tevoorschijn. In de boom, voor het raam, als kaars of als beeldje, vliegend of staand, de engelen komen in groten getale op ons af. Wat hebben zij te vertellen?

Op verschillende manieren spelen engelen een rol in het leven van mensen. Nu en toen. In het jodendom, het christendom en de islam staan ze in direct verband met God. Hun naam is afkomstig van het Griekse *ánge-los*, dat 'boodschapper' betekent. In oeroude tijden werden vogels vaak gezien als verbinding tussen hemel en aarde en men stelde zich daar mythische wezens bij voor met vleugels als teken van hun goddelijke macht.

'Wees niet bang'

De Bijbel vertelt ons verhalen van Gods omgang met de mens. Engelen komen lang niet in alle verhalen voor. Maar spelen ze een rol, dan is dat meestal vanuit de relatie met de mens. Engelen worden actief wanneer



Fresco 'Engel op de Jacobs ladder' uit de 13e eeuw, Matri, Oost-Tirol



Engelen

God iets nieuws doet. Een engel kondigt de geboorte van Johannes de Doper aan in de tempel waar zijn vader Zacharias als priester dienst deed. Op deze bijzondere manier werd ook aan Maria in Nazareth verteld dat zij moeder zou worden van de Messias.

Engelen worden actief wanneer God iets nieuws doet

Het Evangelie van Lucas vertelt dat engelen de herders met gezang op de hoogte brengen van het blijde nieuws van de geboorte van Jezus. Na de dood van Jezus aan het kruis ontmoeten de vrouwen die het eerst bij het graf komen, twee mannen in blinkende kleren. Zij vertellen dat Jezus leeft, dat Hij is opgestaan. De boodschappers jagen in deze verhalen in eerste instantie angst aan. Hun verschijning is onverwacht, hun boodschap haast niet te geloven en hun uiterlijk verblindend. 'Wees niet bang', is steeds het eerste wat zij zeggen.

Verschillend

Toch zien engelen er in de Bijbel niet altijd uit zoals wij ze van de plaatjes kennen. In de eerste eeuwen van het christendom beeldde men engelen af als ongevleugelde mannen die soms een baard hadden en gekleed waren in een witte tunica. Op latere afbeeldingen worden

de engelen vrouwelijker en met vleugels weergegeven. Die vleugels leken noodzakelijk, omdat de boodschappers van God uit de hemel kwamen en ook weer terug moesten. Maar in de Bijbel en in Joodse geschriften is het uiterlijk van engelen niet duidelijk beschreven, het is van ondergeschikt belang.

Jacobs ladder

In het verhaal van Jacob komen de engelen uit de hemel via een trap, de Jacobs ladder, de verbinding tussen hemel en aarde. Gaan ze van boven naar beneden of juist andersom? Deze engelen worden niet nader omschreven, zij zijn 'engelen van God'. Ze brengen Jacob geen mondelinge boodschap, zij spreken niet. De Jacobs ladder markeert het verticale. Soms zijn engelen onherkenbaar voor mensen. Abraham krijgt bezoek van drie vreemdelingen, die ook een bijzondere geboorte aankondigen. Zij worden engelen genoemd, omdat ze een ongelooflijke boodschap van God brengen. Dan is daar later de onzichtbare engel, die alleen spreekt en Abraham laat stoppen met het offeren van zijn zoon Izaak. Nu geen vleugels, verblindend wit schijnsel of gezang, maar wel een interventie van God via een onzichtbare stem. Daartegenover staat de profeet Jesaja, die in een visioen engelen ziet 'met ieder zes vleugels, twee om het gezicht, twee om het on-

'Alweer enkele jaren geleden kocht ik mijn eerste engel van glas. Mede omdat ik in de decembermaand jarig ben werd het al gauw een heel 'koor'. Ik zie engelen als boodschappers van God en associeer ze ook altijd met muziek. Het is ieder jaar voor Kerst een ritueel om de engelen een mooi plekje te geven. Ik geniet er altijd van als m'n 'Engelenkoor' weer staat.'

Collectie: Liesbeth van Daal-ten Pas
Foto's: Piet van Daal

derlichaam te bedekken en twee om mee te vliegen' (Jesaja 6:1-2).

Kracht en genezing

De uiteenlopende beschrijvingen van boodschappers van God geven aan dat engelen niet eenduidig zijn. Ze worden niet bij name genoemd, op enkele uitzonderingen na: de aartsengelen. Gabriël wordt gezien als de belangrijkste boodschapper van God. Zijn naam betekent 'God is mijn kracht'. Michael is de leider van het Goddelijke leger. Zijn naam staat voor 'Hij die als God is'. De aartsengel Rafael begeleidt reizigers en genezers. Zijn naam is waarschijnlijk een afleiding van het Hebreeuwse *rophe*, dat 'helen' betekent: 'God heelt'. Zij zijn de 'opperboodschappers', maar hun namen worden desondanks slechts twee keer in het Nieuwe Testament genoemd. Het aantal aartsengelen loopt in de

verschillende overgeleverde tradities uiteen van drie tot twaalf.

Troost

Hoewel de Bijbel niet de term 'beschermengel' of 'engelbewaarder' gebruikt, bestaan er wel voorbeelden van engelen met de taak om mensen te beschermen. Psalm 91 zingt van engelen die over je waken en in Handelingen 12:6-10 wordt Petrus uit de gevangenis bevrijd met hulp van een engel.

Ook nu voelen mensen zich soms gered of geholpen door een beschermengel, een engeltje dat op je schouder zit. Mooi is het wanneer de mens zelf een engel kan zijn. Geïnspireerd door de 'Chassidische legenden' die de joodse denker Martin Buber verzamelde, maakte de Groningse kunstenaar Hendrik Werkman (1882-1945) een prent ('druksel') met twee figuren. De lichtgestalte noemde hij 'de engel van de laatste troost'.

'Toen hij in het dal was aangekomen, voelde hij een arm om zijn schouders. Toen hij zich omkeerde, zag hij de Engel met lichtend voorhoofd.'

Huub Oosterhuis noemt de 'ogen van de mens' de engel van de laatste troost. De mens die zegt: 'Hier ben ik voor jou'. En dan liever niet alleen op het laatst, voegt hij er aan toe, maar graag al in het hier en nu.

• Hanneke Lam



H.N. Werkman, 'De engel van de laatste troost', druksel, 1943

Engelse Carols: Advent en Kerst, gezegd en gezongen

In de verwachting van het Christus-Feest is er zondag 15 december een Advent Festival of Lessons and Carols in de Oude Kerk. In deze viering worden negen lezingen (Lessons) over de verwachting van de Messias afgewisseld met negen kerstliederen (Carols), zowel koorwerken als samenzang. Aan deze bijzondere dienst werken mee: Projectkoor Oude Kerk onder leiding van Ronald de Jong, organist Iddo van der Giessen en voorganger ds. C.H. Wesdorp. Beleef het mee!

15 december, 18.30 uur, Oude Kerk
W www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor



Nieuw: REAL! Kerst voor alle jongeren

Op 21 december organiseren jeugdleiders van De Oase, Parousia Zoetermeer, Gemeente Zoetermeer en Gtime City Church een Kerstdienst voor alle jongeren van 12-25 jaar oud. Spreker: Geert Mollema, muzikale begeleiding: Delight Worship.

'Is het wel echt voor mij? Is liefde echt voor mij? Is redding echt voor mij? Is geluk echt voor mij? Is Jezus echt

voor mij?' Het antwoord op die vragen is: Ja! En dat is ECHT, oftewel: REAL! Met Kerst vieren we dat Jezus is geboren, de Zoon van God. Hij is het antwoord op al die vragen. In een wereld waar alles nep kan lijken door bijvoorbeeld sociale media, is en blijft Jezus echt. Welkom, en neem vooral ook iemand mee!

21 december, 20.00 uur, Kerkgebouw De Wijngaard, Moeder Teresasingsel 100
Instagram: @kerstzoetermeer
Facebook: fb.me/kerstzoetermeer

Kleuterkerstviering

Oecumenische kerstviering in De Wijngaard (hoek Moeder Teresasingsel) op dinsdag 24 december om 17.00 uur voor kinderen uit groep 1 t/m 3, samen met ouders en vele anderen. Georganiseerd door de protestantse en katholieke kerk samen! Iedereen uit Zoetermeer en daarbuiten is van harte welkom!

E matthe.vermeulen@kpnmail.nl



Meer kerstvieringen vindt u op pagina 4 en 5 ▶

VAN DE REDACTIE

Léven, als engelen

Jezus windt er geen doekjes om. In een gesprek over het leven na dit leven zegt Hij: 'In de opstanding zijn de mensen als engelen in de hemel, zij sterven niet, zij léven.' In het Evangelie van Mattheüs in hoofdstuk 22 kun je dat lezen. Het staat er klip en klaar.

Het viel me op toen dit hoofdstuk werd gelezen op Eeuwigheidszondag 24 november. Op veel plaatsen en in veel kerken zijn op of rondom die zondag hardop de namen genoemd van mensen die het afgelopen kerkelijke jaar overleden zijn. Gestorven medemensen, die leven 'als engelen in de hemel'.

Het viel me op dat Jezus, die een mens werd zoals wij, dat 'net als engelen' zo vanzelfsprekend in de mond neemt. Maar natuurlijk, Hij kwam bij die God vandaan, Hij ging er weer naar toe, Hij kan het weten!

Ons wacht een toekomst van léven, als engelen in de hemel. Als dat geen Advent is. Lévende Toekomstverwachting.

• Marieke van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

Moderne Herberg voor Oude Kerk



IMPRESSIE • In februari van dit jaar is begonnen met de aanbouw aan de Oude Kerk. Daarmee ging een grote wens in vervulling. Nu, in december, is de uitbouw zo goed als klaar en heeft een toepasselijke naam gekregen: De Herberg!

De Herberg is tot stand gekomen dankzij een groot aantal vrijwilligers, die er veel tijd in hebben gestoken. In het eerste kwartaal van 2020 zal het gebouw in gebruik genomen worden. Drie gemeenteleden geven, vanuit hun eigen betrokkenheid, weer hoe zij tegen deze aanbouw aankijken.

'Het is een plaatje. Moderne architectuur, die goed combineert met de Oude Kerk.'
Rik Buddenberg, gemeentelid en voorzitter College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

'Voortaan mogen we al onze bijeenkomsten concentreren in ons eigen mooie kerkelijk centrum. Als dat geen zegen is!'
Sjoukje de Vos, gemeentelid en jarenlang ouderling

'Ik vind het heel bijzonder om vrijwilligerswerk in en om de aanbouw te mogen verrichten.'
Otto van der Vorm, gemeentelid en vrijwilliger, onder meer belast met onderhoudswerkzaamheden

'Destijds is het plan De Luiken Open ontwikkeld en we slaan hiermee twee vliegen in een klap. De aanbouw leidt tot verdieping van het gemeenschapsleven: koffiedrinken na de dienst, kindernevendienst, vergaderfaciliteiten. Daarnaast kan het kerkgebouw ruimer worden gebruikt voor concerten, tentoonstellingen, huwelijken en rouwplechtigheden. Met legaten, externe fondsen en vele acties door leden van de Oude Kerk hebben we de financiering van de bouw rond gekregen. De aanbouw is een project geworden van de hele wijkgemeente, van jong tot oud.'

Sjoukje is erg blij en dankbaar dat de Oude Kerk Gemeente binnenkort een nieuw kerkelijk bijgebouw in gebruik neemt. 'Het zal met allerlei activiteiten in hoge mate verbindend en samenbindend zijn naar onze gemeente. Naar de directe omgeving zal het gebouw uitnodigend zijn. Zo zal de nieuwbouw zowel de gemeenteopbouw als onze missionaire opdracht dienen.' Sjoukje denkt dat bij de ingebruikname een mooi dankgebed passend is!

Otto heeft ruim 38 jaar voor de kerken allerlei functies en werkzaamheden verricht. Momenteel zit hij in de projectgroep aanbouw en verschillende subcommissies. Veel van zijn tijd gaat naar de coördinatie en begeleiding van aannemers, installateurs, vrijwilligers en de bouwcommissie. Dit is waarschijnlijk zijn laatste grote klus, waarbij hij – opnieuw – alle betrokken partijen begeleidt naar een fantastisch eindresultaat.

• Tekst en foto's: Ron Orta



AANRADERS

Adventskalender

Leef toe naar Kerst, het feest van licht. Met vragen, citaten, recepten, gedichten.
Gratis W petrus.protestantsekerk.nl



Langs de Jakobs ladder

Uitleg door zeven joodse schriftgeleerden van de passage in Genesis over een tot in de hemel reikende ladder met op- en neergaande engelenboodschappers.
Lawrence Kushner, Ten Have, tweedehands verkrijgbaar



Cursus bijbels Hebreeuws

Altijd al Hebreeuws willen leren? Vanaf januari 2020 bied ik een cursus Bijbels Hebreeuws aan. Locatie volgt na opgave. *W rico-sneller.blogspot.com/2019/11/cursus-bijbels-hebreeuws*

Samenleesbijbel 100 stappen

Speciale editie voor groepen en in gezinsverband, met groepsactiviteiten, doorpraatvragen en extra illustraties. *W shop.bijbelgenootschap.nl*



Onderweg met Bonhoeffer

40 teksten voor persoonlijke stille tijd. Behapbare stukjes, verzameld en toegelicht door Sandro Göpfert. *Heerenveen: J / Ark Media, € 16,90*



365 meditaties Henri Nouwen

Dagelijkse meditaties over identiteit en houding vinden in relaties en confrontaties, persoonlijk lijden en mededogen, als Gods geliefden. *Tielt: Lannoo, € 16,99*



Kerstcollectecampagne 'Geef licht!'

KERK IN ACTIE • Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de lande-

lijke campagne van Kerk in Actie delen we dit licht met kinderen wereldwijd. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde. Elke Adventszondag en ook met Kerst is er een collecte voor een speciaal project van Kinderen in de Knel: aidswezen in Zambia, onderwijs in Colombia, een stabiel thuis

voor kinderen in Nederland, vluchtelingenkinderen in Myanmar, kinderen in armoede in Moldavië.

Uw bijdrage kunt u overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. het collectiedoel. W www.kerkinactie.nl/projecten/advent-en-kerst

• Marius Cusell

— Advertenties —

- Kleinschalige onderneming met persoonlijke zorg en aandacht
- 24 uur per dag bereikbaar
- Ongeacht uw verzekering

van Dongen
Uitvaartzorg met karakter



Bel na overlijden
079 - 343 43 03
wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

Van Dongen
Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

**ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP**



Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu



Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven:
advertenties@kerkinzoetermeer.nl



Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teeuw
UITVAARTVERZORGING
Hoekeindseweg 61
Bleiswijk
www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar
079 - 342 60 70



Aafio Ritueelbegeleiding
is uw persoonlijke coach voor ondersteuning, begeleiding en (inhoudelijke) vormgeving voor een waardige en sfeervolle uitvaart passend bij u en de overledene en behulpzaam bij de overgang naar de nieuwe situatie.



Neem vrijblijvend contact op via:
info@aafio.nl
(0)6 486 930 54

HERDERS IN DE KERSTNACHT

Net als de engelen

BOODSCHAPPERS • 'De herdertjes lagen bij nachte, / zij lagen bij nacht in het veld ...' Een overbekend en geliefd kerstliedje. Je zou bijna het bijzondere van het verhaal zelf vergeten. Waarom is het zo'n bijzonder verhaal?

Als je het verhaal van de engel bij de herders in het veld leest in Lucas 2, zie je dat deze bijbelschrijver hier meteen al het 'programma' van zijn evangelie vertelt. Dat wordt nog duidelijker als je daarbij naar de Griekse tekst kijkt. Volgens de oudste christelijke canon (170) is dit evangelie geschreven door Lucas, een arts uit Antiochië. Lucas was zelf een 'tweede-generatie- en heidenchristen'. Maar iemand die, zoals hij, meereist met de ex-farizeër Paulus, leert natuurlijk heel wat over geloof en leven van de joodse gemeenschap. Lucas wil laten zien dat de goede boodschap (evangelie) die Jezus bracht, niet alleen is bestemd voor joden maar voor de hele wereld.

En niet alleen voor de vrome en gegoede middenstand, maar juist voor de buitenstaanders: armen, vrouwen, vreemdelingen, melaatsen, tollenaars, en ... herders.

Soort daklozen

Lucas vertelt als enige van de vier evangelisten in de Bijbel het verhaal van de herders, die in de nacht van Jezus' geboorte buiten bij hun kuddes waren. 'Buiten is hun huis' staat er eigenlijk: een soort daklozen. Herders behoorde duidelijk niet tot de rijkere stads- en dorpsbewoners.

Het Licht van God omschijnt hen aan alle kanten



• Mieke Brak



En naar hen komt de engel (boodschapper) van God toe. God zet de herders in het volle licht. Het Licht (doksa) van God omschijnt hen aan alle kanten. Het Griekse woord doksa is de vertaling van het Hebreeuwse Kabood: de Heerlijkheid van God, het Aanschijn van God, dat een mens ver te boven gaat.

'Glorie voor God'

Wanneer de boodschapper van God de herders de goede boodschap van grote vreugde heeft gebracht: 'Vandaag is de Messias geboren', vertelt hij hun waar en hoe ze Hem kunnen vinden. Dan verschijnt er opeens 'de veelheid van een hemelse strijdschaar' (Naardense Bijbel), die God roemt (Grieks: aineo) en de lof toezingt: 'Glorie (Grieks: doksa) voor God in den hoge!' De herders gaan naar Betlehem en vinden het Kind zoals de engel gezegd heeft. Ze vertellen Maria, Jozef en alle andere aanwezigen wat de boodschapper hun heeft verteld. Daarna keren ook de herders weer terug naar hun dagelijkse leven, terwijl zij – net als de engelen – God roemen en glorie toezingen.

Zelf op pad

Zo worden de herders, zo'n beetje de rafelrand van de maatschappij, op aarde het 'tegenbeeld' van de hemelse wezens. Nadat zij aan alle kanten zijn omstraald met de 'Glorie van God' gaan zij op pad en worden zij zelf boodschappers, net als de engelen. Zoals dichteres Hanna Lam het zingt in 'God keert de rollen om':

De laatsten zullen de eerste zijn in het Koninkrijk van God. De onderdrukten worden vrij, God zet hen op de eerste rij, geringen gaan voorop.

ONDER WOORDEN

Een engel heeft de toon gezet

Een engel heeft de toon gezet. De eerste stoot op de trompet bazuïnt het uit: de dag begint die al het donker overwint!

De harpen zingen wereldwijd, de hemel heeft het nieuws verbreed. De klanken vullen het heelaal. Ook Jozef haalt zijn harp van stal.

Blaas de bazuin, speel op de snaren, sla op de trom alle jaren als het donker is. Zing en speel op de fluit en verjaag met dat geluid de duisternis!

Maria slaat de tamboerijn. Zij mag de allereerste zijn. De hartenklop van deze dag laat zij ons horen, slag voor slag.

Een herder tovert met zijn fluit. Hij geeft de vrede een geluid. Zijn lied vliegt langs de regenboog en plukt de sterren van omhoog.

Lied 504, Liedboek 2013
Tekst: Sytze de Vries
Melodie: Christiaan Winter

Werken met 'de engel van de gemeente'

CREATIEF GESPREK • In de eerste hoofdstukken van het bijbelboek Openbaring worden er zeven brieven geschreven aan zeven gemeenten, gelegen in het westen van wat nu Turkije is. Letterlijk luidt de aanhef: 'Aan de engel van de gemeente in ...' gevolgd door de naam van de stad. Wie kan er met die engel bedoeld zijn?

Volgens de anglicaanse predikant Robert Warren staat deze engel voor de kerk in de stad of voor de gemeente in de wijk. Een kerk of gemeente ziet hij niet als verzameling individuen, maar als een geheel met een eigen karakter en temperament. Het gaat niet om de leider van de gemeente, het gaat om de geest, om de spirit van die gemeente. Je zou het de 'geestelijke identiteit' kunnen noemen.

Afbeeldingen

Om na te denken over wie je als gemeente bent of wilt zijn, reikt Warren in zijn *Handboek gezonde gemeente* een creatieve werkvorm aan. Verzamel een aantal afbeeldingen van engelen en ga de uitdaging aan: welke afbeelding vertoont de karaktertrekken van jouw

gemeente, welk type 'personifieert' jouw kerk? Hierbij kun je een aantal kenmerken en eigenschappen benoemen: wat leeft er in je gemeente en hoe is de sfeer?

Zicht krijgen

Als je de aard van 'jouw engel' kunt beschrijven, kan dat helpen om je bewust te worden van wie je bent en waar je naartoe zou willen. Met elkaar nadenken over zo'n 'engel van de gemeente' kan (nieuw) zicht geven op wat je roeping is als gemeente van Christus, in dit dorp, in deze stad, in deze tijd.

Bron: Robert Warren, *Handboek gezonde gemeente. Kerkvernieuwing in de praktijk*, 2008

• Jaap van der Giessen



PERSPECTIEF

Geloof en hoop gehouden

Wij mogen onze hulp verwachten van de God die hemel en aarde gemaakt heeft, maar die zich ook klein en kwetsbaar gemaakt heeft als een hulpeloos kind in onze harde wereld.

Wij mogen onze hulp verwachten van de God die trouw blijft in eeuwigheid, maar die voor ons ook steeds weer de tijd neemt om blijdschap en verdriet te delen.

Wij mogen onze hulp verwachten van de God die nooit loslaat wat zijn hand begon, maar die door alle tijden heen vasthoudt aan zijn liefdeband met ieder mens.



Kerst begint in het klein, met een kind. Dat kind was Gods hoop en is hoop van mensen geworden. Hoop op een wereld waarin het anders toegaat. Soms kun je daar erg teleurgesteld in zijn. Als je leest hoe mensen, jongeren en ouderen, ondanks dat Kerstkind, ondanks het Paaswonder, met elkaar omgaan. Dan lijkt het toch wel erg diep verborgen wat Kerst voor verschil maakt. Kun je er nog wat mee, dat God het aangedurfd heeft? Dat God het toch maar heeft doorgezet om zijn Kind naar ons te sturen? Dat God er geloof in gehouden heeft dat het tóch de moeite waard was met ons?

Dat ligt allemaal niet voor de hand. 'Het oude liedje' lijkt veel sterker dan dat 'nieuwe begin'.

Met Kerst vieren we de geboorte van een kind. De betekenis daarvan wordt eigenlijk pas later duidelijk. Als hij groeit, gaat praten met én voor mensen. Mensen opbeurt. Mensen geneest. Mensen verlost van isolement of eenzaamheid. Oog heeft voor jongeren en ouderen die anderen niet zien staan of die het zelf niet meer zien zitten. En zo laat zien dat het de moeite waard is: overal waar dat nog steeds gebeurt, hoeven mensen de hoop niet op te geven. Daar krijgt de God die geloof in ons gehouden heeft gelijk. Waar mensen ook in de kleine dingen iets voor elkaar betekenen, wordt die hoop opnieuw geboren.

• ds. Rein Algera
WIJKPREDIKANT ZOETERMEER-NOORD

Advertentie

UITVAARTZORG

PATERNOTTE

“Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen”.

079 - 303 22 03
24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
www.paternotteuitvaart.nl
info@paternotteuitvaart.nl

KERKDIENTEN DECEMBER 2019

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en vooral ook onze website KERKINZOETERMEER.NL

Table with columns for Gemeente and dates from Zondag 8 december to Zondag 5 januari. Rows list church services for various congregations like Oude Kerk, Pelgrimskerk, De Oase, etc.

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

3e jaargang | nummer 10 | december 2019

Redactie Jan Blankespoor, Mieke Brak, Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, Fien Meiresonne, Willeke van Trig, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie Marieke van der Giessen-van Velzen E redactie@kerkinzoetermeer.nl W www.kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer ds. Rein Algera, Marcia Boeijsma, Joost Boogaard, Marius Cusell, Piet van Daal, Jaap van der Giessen, Peter van Holten (strip), Kees de Jong, Ron Orta, Theo Poot (tekening), Arie Vooijs, Leonie Vreeswijk-Feith

Kopij januari nummer Kopij voor het januarinumnummer (10 januari t/m 7 februari) insturen woensdag 11 december. Het nummer verschijnt op woensdag 8 januari.

Bezorging Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49

Kerkelijk Bureau Open op dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur • Frans Halsstraat 3 2712 JS Zoetermeer • T (079) 316 82 56

Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22. Bijdragen en giften: NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.

Abonnement of losse nummers? E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 352 25 19

Advertenties? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Wilt u elke maand Kerk in Zoetermeer thuis ontvangen? Dat kan! Geef uw naam en adres door, dan zorgen wij ervoor. E info@kerkinzoetermeer.nl W kerkinzoetermeer.nl

OVERIGE DIENSTEN DECEMBER

Table listing other services at Langeland Ziekenhuis and 'Ons Honk' for various dates in December.

Advertenties

WereldWijs onderwijs met de Bijbel als basis. Onze basisschool is een christelijke school, midden in de wijk Meerzicht. Wij bieden kinderen uit Zoetermeer en omgeving een plek waar ze veilig en vertrouwd kunnen leren.

Advertentie

WEEKSLUITINGEN

Table listing weekly services at WelThuis De Morgenster on various dates in December.

PERRONMEETING

Table listing perron meetings at Bovenzaal Oosterkerk on various dates in December.



Schoonheidssalon Azora. Schoonheidsbehandelingen, Duo behandelingen, Aangesloten bij ANBOS en Provoet.

MONDIAL MOVERS Verhuisbedrijf Henneken. Professionele verhuizers van huis uit. Particuliere verhuizingen, Kantoor- en bedrijfsverhuizingen, Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuuwwinkel.

De uitgave Gaandeweg 2019-2020 biedt een uitgebreid overzicht van de vele en gevarieerde vormings- en toerustingsactiviteiten van de samenwerkende kerken Zoetermeer.

MUZIEK IN DE KERK (6)

Slotaflevering in de serie 'muzikale portretten' bij het thema 'Muziek in de kerk' (zie februarinummer dit jaar) met steeds de schijnwerper op een wijkgemeente.

Veel duiten in 't muzikale Pelgrimszakje

De monumentale Pelgrimskerk staat sinds 1932 in het centrum van Zoetermeer aan de Eerste Stationsstraat en heeft een fraaie architectuur en akoestiek.

De oorspronkelijk gereformeerde, nu ruim tachtigjarige muzikale traditie loopt van de *Psalmen met de Enige Gezangen* via de bundel *119 Gezangen* uit 1962 naar het *Liedboek voor de Kerken* 1973 en nu het nieuwe *Liedboek* uit 2013. Er zitten veel duiten in het muzikale Pelgrimszakje: de Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Cantate Deo begon in 1958 bij de Pelgrimskerk als een evangelisatie-muziekgroep bij tentbijeenkomsten en draagt haar muzikale steentje nog steeds bij. Ook de Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids is destijds vanuit de Pelgrimskerk opgericht. Kringloop De Pelgrimshoeve ondersteunt diaconaal-maatschappelijke doelen en is ooit begonnen als bazar, waarvan de opbrengst bestemd was voor restauratie van de Pelgrimskerk.

Muzikale breedte

In de rijke muzikale historie mogen zeker genoemd worden twee overleden organisten Jaap Waardenburg en Jacques van

Oosterom. Ook nu is er volop ruimte om diensten muzikaal op te luisteren met de Regenboogcantorij, Anaviem en Question Mark, Anja Boersma (hoorn), Jan van Putten (trompet) en het Harpe Davids-ensemble. Daarmee wordt een brede muzikale smaak voor ieder wat wils aangeboden. Die breedte geldt ook voor de verschillende organisten die nu de diensten begeleiden: Frank van de Beld, Hans Jansen, Joop Dekkers en Kees de Jong. Frank van de Beld componeert ook zelf, zoals bij het afscheid van pastor Marga Schipper recent te horen was.

Levendige variatie

Voor muzikale inspiratie is het welluidende mechanische pijporgel door Verschuere Orgelbouw uit Heythuysen in 1969 aangepast en met orgelpijpen uit oudere orgels uitgebreid tot 14 registers. Ook is een elektronische piano aanwezig. Aldus zijn er voldoende mogelijkheden voor muziek in de eredienst: solistisch



Oratoriumvereniging Cantate Deo begon in 1958 vanuit de Pelgrimskerk. Op de foto het koor tijdens een Kerstconcert in 2015.

of voor begeleiding van samenzang, koren, orkesten en vocale en instrumentale solisten, zoals in de vroegere Pelgrimsdiensten op zondagavond en bij bijzondere diensten in het kerkelijk jaar. Met het orgelspel voor en na de dienst en na de preek is er gelegenheid om iets passends rondom de bijbeltekst te omlijsten. Dat kan een improvisatie zijn over een muzikaal thema, een bewerking van een gezang of lied of muziekliteratuur van Bach via Mendelssohn tot de Romantiek. Zoveel zinnen, zoveel smaken en dat houdt de variatie levendig en de lofzang gaande. We zijn een kleine maar hechte geloofsgemeenschap. Kortom: er zit muziek in de Pelgrimskerk!

Kees de Jong
ORGANIST PELGRIMSKERK

KERKHISTORIE IN BEELD (2)

400 jaar Remonstranten in Zoetermeer

Ook in Zoetermeer hebben de Remonstranten sinds 1619 een onderkomen. Het tweede deel van een roerige geschiedenis.

Vrijzinnig hervormden

Aan het begin van de twintigste eeuw stond de behoudende predikant ds. Y.J. Bootsma op de Zoetermeerse hervormde kansel. Een aantal mensen kon zich niet vinden in de orthodoxe wijze waarop het Woord Gods werd verkondigd en zij richtten in 1914 de Vereniging van vrijzinnige hervormden in Zoetermeer op, met een ledental van 46. Deze Vereniging werd bepaald niet toegejuicht door de hervormde kerkenraad. In hun ogen was het een splijtzwam, die alleen maar voor opschudding zorgde. Dat belette de vereniging niet om eens per twee weken een kerkdienst te houden.

Eigen Adventskerk

Na de oorlog ging het opwaarts. Vanaf 1951 was er wekelijks een

kerkdienst, het ledental bleef groeien evenals het bouwfonds, en de gemeente Zoetermeer nam in zijn uitbreidingsplan 600 m² op voor een kerkje. Vanaf eind 1955 kerken zij in hun eigen Adventskerk aan de Julianalaan.

VVH-DoRe

In 1969 wordt de Remonstrantse kring Zoetermeer opgericht. Niet veel later volgt de stichting van de Doopsgezinde gemeente in Zoetermeer. Direct daarna sluiten de remonstranten en doopsgezinden in Zoetermeer een samenwerkingsovereenkomst en blijven ondertussen in gesprek met de vrijzinnig hervormden. In 1970 gaat het samenwerkingsverband daadwerkelijk van start als VVH-DoRe, een naam die het een kwart eeuw uithoudt. In 1978 bereiken zij een ledental van 226:

Voor inzage in de brontekst: vier artikelen over 400 jaar Remonstranten E marcia.boeijinga@gmail.com

70% vrijzinnig hervormd, 9% doopsgezind en 21% remonstrant. Vanaf dan neemt de omvang langzaam af. Wel zijn er veel belangstellenden die meedoen aan activiteiten zonder lid of doneur te zijn. De kerk beschikt over een enthousiast bestuur, bijgestaan door een aantal leden die elk een taak op zich hebben genomen. Met een interessant jaarprogramma wil de Adventskerk mensen van buiten aantrekken. En zeker, de vergrijzing is een bron van zorg. Maar zolang de kerk het financieel redt – inkomsten zijn ook afkomstig van de verhuur van het gebouw – en het enthousiasme blijft, maken zij zich vooralsnog geen zorgen.

Jan Blankespoor

KERK MUZIEK

Zingende engelen?!



THEMA

Bijna iedereen kent wel het verhaal van de herders in de Kerstnacht. Toen zij buiten bij het vuur waakten over de kudde verscheen er een engel om te vertellen dat de Redder geboren was in Bethlehem. Plotseling voegde zich bij deze engel een hemels leger. Door de diepe duistere nacht weerklonk engelengezang: 'Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.' Ieder jaar met Kerst zingen wij dit lied na. Zongen de engelen eigenlijk wel? In Lucas 2 (Nieuwe Bijbelvertaling)

staat: 'En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden.' In andere vertalingen staat: 'die God loofde, zeggende' en 'prijzende God en zeggende'. In de kerstboodschap van Lucas staat dus niet dat de engelen zongen. Zingen engelen eigenlijk wel? De enige plek in de Bijbel die er op kan duiden dat engelen zingen is Job 38:7. Daar staat: 'terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde'. Volgens sommige uitleggers worden met morgen-

sterren engelen bedoeld. Maar ook deze uitleg is niet onomstreden. Maakt het uit of de engelen wel of niet zongen? Wat mij betreft niet. Misschien is zingen wel iets wat alleen mensen kunnen. Als geen ander schepsel kan zingen, zijn er mensen nodig om de lofzang gaande te houden. Dat betekent dat als wij stoppen met zingen er niemand meer zingt. Dat zou verschrikkelijk zijn! Ik ben blij dat ik deel uit mag maken van het koor van stemmen die God de lofzang toezingen. En daarom zing ik ook met Kerst: 'Gloria in excelsis Deo!' Doet u met mij mee?

Arie Vooijs

AGENDA

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzootermeer.nl



Stichting Concerten
Oude Kerk Zoetermeer

Lunchpauzeconcerten

Elke woensdag 12.45-13.15 uur
11 dec Volodymyr Kurylenko – bayan
18 dec Kerstconcert organist Ronald de Jong
8 jan Sabine d'Hondt – blokfluiten, Remco Jacobs – gitaar
Toegang gratis, deурcollecte
W www.concertenzoetermeer.nl

Carillonconcert

Toren Oude Kerk, 12.00-13.00 uur
21 dec Gijsbert Kok – Nederlandse kerstliederen, Engelse carols, Franse Noëls, Amerikaanse klassiekers.

IN DE REGIO

Orgelverspers in Advent

ROTTERDAM-SCHIEBROEK • Avondgebed van een halfuur met lezingen, gebed en stilte, omlijst met bijpassende orgelmuziek, onder meer Bach en hedendaagse muziek.
4, 11, 18 december, Goede Herderkerk W www.iddovandergiessen.com

Sfeervol Kerstconcert

SCHEVENINGEN • Christelijk Residentie Mannenkoor o.l.v. Aldert Fuldner in de Heilige Antonius Abtkerk in Scheveningen. Met sopraan Margaret Roest, Aarnoud de Groen op orgel en piano en Orchestre Particolare.
20 december, 20.00 uur; € 20, W www.crmannenkoor.nl



Kerstconcert Worship met Teens & Kids

Zaterdag 14 december zingt Worship met Teens (voor het eerst!) en Kids een Kerstconcert met afwisselende koornummers en samenzang. De koren staan onder leiding van Willem Dirk van den Berg en Aganneke Keus, begeleid door onze geweldige band: Niels van der Kolk (piano), Maarten Boersma (drums) en Wilco Leenders (basgitaar).
19.30 uur, Oosterkerk € 8 voorverkoop / € 10 t/m 12 jaar gratis
W www.worshipzoetermeer.nl



The Sprinter Singers en Live Orke(r)st zingen 'A Christmas Celebration'

Op zaterdag 21 december laten The Sprinter Singers hun inmiddels traditie geworden middag- en avond-Kerstconcert horen, begeleid door een speciaal samengesteld groot Live Orke(r)st. Vorig jaar werd een deel van 'Little Lion, Little Lamb' gezongen, dit jaar laten ze het gehele muziekstuk horen, aangevuld met ander repertoire. De mix van zang met orkest maakt dat de kerstmuziek grote indruk maakt. Van mooie ballads tot swingende kerstgospels, 'echt een muzikaal feestje'. Het orkest staat onder leiding van Émile Chappin, soliste is Geertje Chappin en het koor zingt onder leiding van Ies Roos.
15.30 / 20.00 uur, Oosterkerk, Oosterheemplein; € 15 (incl. consumptie)
E kaartverkoop@thesprintersingers.nl T 06-2457 6611
W www.thesprintersingers.nl

EXPOSITIE Kunst in De Oase

In koffiezaal De Voorhof van De Oase in Meerzicht hangen schilderijen van Joke van den Bos. Zij werkt graag met acrylverf, pastelkrijt of pen en inkt, en haalt haar inspiratie voornamelijk uit de natuur. Zij vertelt daarmee een verhaal of geeft een gevoel weer.



In de vitrinekasten ditmaal werk van Evert de Graaf. Met vijf en schilderen verandert hij steen in kleurrijke fantasiebeeldjes.
Tot eind februari; zie pagina 4 en 6 voor openingstijden op zondag en tijdens Open Oase; Reinier Laman Trip T 06-1475 0691



TIJD voor de Top2000-dienst

Elk jaar is er veel om bij stil te staan. We herinneren ons de hoogtepunten en dingen die ons zwaar vallen. Het einde van het jaar is een goed moment om even stil te staan en jezelf een spiegel voor te houden, na te denken over ons drukke bestaan. We groeien op, we leren, we werken, we vieren, we verwachten, we hopen. Er groeit nieuw leven, we ontmoeten én we nemen afscheid.

We sluiten in de Top2000-dienst op 29 december aan bij Prediker 3:1-8 'Er is een tijd om ...' Met live muziek uit de Top2000, zangers en zangeressen en voorganger ds. Ferdinand Borger die ook theatermaker is, wordt het een mooi, feestelijk en verrassend gebeuren. Zet het in je agenda: het is TIJD om naar de Top2000-kerkdienst te gaan!
29 december, 17.00 uur
Ichthuskerk, Parkdreef 258
Peter Balk T 06-4468 8670

Advertentie



Gebroeders Huurman een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen



100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl



LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

DO. 5 DECEMBER - 2 Tessalonicenzen 2:16-3:5
Paulus schreef: Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.

VR. 6 DECEMBER - Jakobus 1:12-15
Jakobus schreef: Wie in verleiding komt, moet niet beweren: "Die verleiding komt van God." Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.

ZA. 7 DECEMBER - Psalm 84
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, Heer. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase.

ZON. 8 DECEMBER - Matteüs 3:13-17
Johannes de doper zei tegen Jezus: "Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?" Maar Jezus antwoordde: "Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen."

MA. 9 DECEMBER - Matteüs 1:18-23
De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent: God met ons.

DI. 10 DECEMBER - Marcus 2:13-14
Toen Jezus langsleiep, zag hij Levi bij het toehuis zitten, en hij zei tegen hem: "Volg mij." Levi stond op en volgde hem.

WO. 11 DECEMBER - Lucas 5:12-16
Grote mensenmassa's verzamelden zich om naar Jezus te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden.

DO. 12 DECEMBER - 2 Korintiërs 3:4-6
God heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

VR. 13 DECEMBER - 1 Petrus 2:19-25
Christus leed en dreigde niet, hij vestigde zijn hoop op hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven.

ZA. 14 DECEMBER - 1 Petrus 2:4-10
Petrus schreef: Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk.

ZON. 15 DECEMBER - Matteüs 11:2-15
Jezus zei over Johannes de Doper: Hij is degene over wie geschreven staat: Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.

MA. 16 DECEMBER - Psalm 42
Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, 's nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.

DI. 17 DECEMBER - Romeinen 12:3-8
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

WO. 18 DECEMBER - Psalm 51
God, u wilt dat waarheid mij vervult. Schep een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.

DO. 19 DECEMBER - Hebréeën 10:19-25
Laten we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

VR. 20 DECEMBER - Jakobus 4:6-12
Jakobus schreef: Onderwerp u aan God, en verzet u tegen de verleider, dan zal die van u wegluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen.

ZA. 21 DECEMBER - Kolossenzen 2:1-5
Paulus schreef: In Christus liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.

ZON. 22 DECEMBER - Matteüs 1:18-24
Een engel van de Heer verscheen Jozef in een droom en zei: "Wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden."

MA. 23 DECEMBER - 1 Petrus 1:3-9
Petrus schreef: U hebt Jezus Christus lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitspreklijke vreugde.

DI. 24 DECEMBER - Jesaja 9:1-6
Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

WO. 25 DECEMBER - Johannes 1:9-18
KERSTMIS
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond en wij hebben zijn grootheid gezien.

DO. 26 DECEMBER - Jesaja 66:12-14
De Heer zegt: Ik laat de vrede als een rivier naar mijn volk toe stromen. Wat jullie dan zien, zal je hart verblijden.

VR. 27 DECEMBER - Johannes 15:1-5
Jezus zegt: Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.

ZA. 28 DECEMBER - 1 Johannes 3:16-24
We kunnen met een gerust hart voor God staan. Zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.

ZON. 29 DECEMBER - Kolossenzen 3:12-17
Verdraag elkaar en vergeef elkaar; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

MA. 30 DECEMBER - Deuteronomium 15:7-11
Mozes zei: Wees vrijgevig tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.

DI. 31 DECEMBER - Matteüs 13:31-33
Jezus zegt: Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordeesemd was.

WO. 1 JANUARI - Matteüs 7:7-14
Jezus zegt: Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.

DO. 2 JANUARI - Jesaja 60:1-7
Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar.

VR. 3 JANUARI - Psalm 65
Worden onze zonden mij te zwaar, God, u neemt weg wat wij misdeden.

ZA. 4 JANUARI - Psalm 37
Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt.

ZON. 5 JANUARI - Openbaring 21:22-27
De volken zullen in het licht van Christus leven en de koningen op aarde betuigen hem hun lof.



Gezocht: engel met trekhaak

IMPRESSIE • Deze maand doet Kerk in Zoetermeer een krantje open over engelen. Ze zijn er in alle soorten en maten. Je vindt ze in de verhalen van het Oude Testament, we horen ze in de Kerstnacht, ze zijn ook in ons spraakgebruik ingeburgerd. En hoe vaak komt er niet een engel 'naast je staan'.

THEMA

ONDER WOORDEN

Alles of niets

De wijzen zijn niet goed wijs zou je zeggen wie maakt op aangeven slechts van één enkele ster een zo lange reis om neer te knielen voor een kind van niks en een moeder van niks in een behuizing van niks, driemaal niks, in plaats van hulde te betuigen aan een prinsheerlijk kind op een vorstelijke schoot in een superbe paleis, een drievoudige glorie. God opent hun de ogen dat zij zien het nieuwe van dit nieuwgeboren kind, de minste die de meeste is, Gods goedheid uitgestald in een stal, zijn liefde die ons alles is.

Jaap Zijlstra, in: 'Volg de sterren. Nieuwe verhalen, gedichten en gebeden rond Kerst', uitgave Protestantse Kerk in Nederland, najaar 2015



Denk aan beschermengelen. Hoe vaak zeggen we niet, als er een *narrow escape* uit een of andere penibele situatie is geweest, dat er een engel tje op iemand schouder heeft gezeten. En een beetje ondeugend zeggen we bij een heel lekker gerecht op tafel wel eens: het lijkt wel of er een engel tje op je ... Inderdaad, op je tong!

Helpende handen

De engel is een metafoor geworden voor positieve invloed in moeilijke situaties. Daarom komt het in dit nummer prachtig uit dat we kunnen vertellen over de op 9 november door wijk-diaconieën en Stichting Present georganiseerde activiteiten voor mensen met heel weinig inkomen, beperkt sociaal netwerk of een beperking te helpen met een 'handen-uit-de-mouwen-klus'. Helpen-

de handen in plaats van een traditionele financiële gift. In totaal zeven ploegen met vijftiengint deelnemers uit de Protestantse Gemeente Zoetermeer deden mee aan deze zogeheten 'Tijdcollecte'. De klussen betroffen: een kamer behangen, verven van kamermuren en een plafond, afvoeren van overtollige huisraad bij een verhuizing, een opruimklus in een woonkamer, pannenkoeken bakken in een zorgcentrum en een middag Bingo spelen bij de Herbergier, een instelling voor mensen met geheugenproblemen.

Superblijde mensen

Het resultaat was een groot aantal superblijde mensen, die door de inzet van velen binnen een dag een klus geklaard kregen waar ze misschien wel weken tegenop hadden

gezien. De andere activiteiten waren plezierige verrassingen om een dag een leuke invulling te geven. Mogelijk dat ook bij de geholpen mensen in de dagen daarna in de familiekring nog is nagepraat over de engelen die misschien niet op hun schouders zaten, maar die naast hen kwamen staan op een lastig moment. Als je dan denkt aan het afvoeren van overtollige huisraad dan is het logisch te gaan werven onder de titel: 'Gezocht: engel met trekhaak'. Er zijn gelukkig dus ook engelen met twee praktische benen op de grond. Goed om te weten, toch? Stichting Present en de deelnemende wijk-diaconieën spreken hun hartelijke dank uit aan alle vrijwilligers die deze geslaagde dag mogelijk maakten.

• Fien Meiresonne

UITGELEZEN

Anne Marijke Spijkerboer, 'Rembrandts engel. Bijbelverhalen van een schilder', Skandalon, 2006, € 29,50

Voorliefde voor bijzondere boodschappers

'Rembrandt verveelt nooit. Wie goed kijkt naar zijn werk, ontdekt steeds nieuwe lagen.' Zo schrijft Anne Marijke Spijkerboer in haar voorwoord van Rembrandts engel. Zij neemt je mee langs tachtig werken rond een aantal bijbelverhalen. Daarbij laat ze zien hoe Rembrandts verbeelding van hetzelfde verhaal in verschillende perioden van zijn leven een andere invalshoek krijgt. Hij kiest voortdurend voor spannende momenten. Vaak is zijn keus verrassend en net anders dan van zijn voorgangers of tijdgenoten. Het leidt tot een nieuwe kijk op het bijbelverhaal. Aan de afbeelding van ieder

kunstwerk gaat een korte toelichting vooraf: hoe werd dit verhaal verbeeld en uitgelegd voor Rembrandts tijd en hoe zag men het in zijn tijd? Dan volgt de afbeelding: een ets of tekening in zwart-wit, een schilderij in kleur. Naast de afbeelding staat de bijbeltekst in de Naardense vertaling. In een toelichtende tekst neemt Spijkerboer je vervolgens aan de hand mee om met grote aandacht naar het werk te kijken.

Rembrandt kiest voortdurend spannende momenten

De titel *Rembrandts engel* is gekozen, omdat de schrijfster

vermoedt dat Rembrandt zijn eigen inspirende engel had. Bovendien spreekt uit zijn vaak geestige en ontroerende manier om engelen af te beelden een voorliefde voor deze bijzondere boodschappers. Zij krijgen dan ook extra aandacht. In een slothoofdstuk staan suggesties voor gebruik van dit boek in groepen. Daar leent het zich zeker voor. Dit mooie boek verscheen al in 2006 ter ere van Rembrandts 400e geboortejaar. Het is nog altijd te koop, nieuw en tweedehands. Het kan een goed geschenk zijn in de komende decembermaand, ook aan jezelf.

• Joke Westerhof

Zie voor de pdf van het leesrooster www.kerkinzoetermeer.nl

Advertentie

ichthus boekhandel
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081
[WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL](http://www.ichthusboekhandel.nl)